

Reuzen en kabouters

Beste ouders,

Het thema: Welkom Puk is alweer voorbij. De werkjes die we hebben gemaakt liggen in de meeneembak bij de deur. Willen jullie deze mee naar huis nemen? We gaan nu verder met het volgende thema en dit is: Reuzen en kabouters! 🍄 We gaan het in dit thema hebben over tegenstellingen, we knutselen over de herfst 🍂 en gaan zelf meten hoe groot we zijn. Wat is groter dan dat we zelf zijn? En wat is kleiner? Kastanjes zoeken is natuurlijk ook iets dat niet kan ontbreken bij dit thema!

Mochten jullie thuis nog leuke herfst dingen hebben die we mogen lenen (op eigen risico) neem het gerust mee dit vinden wij altijd leuk! We kunnen dit dan gebruiken voor bijv. de themahoek. Wij hebben zin om het nieuwe thema te beginnen.

Groetjes de juffen van peutergroep "De draakjes".

Leuke boekjes over dit thema:





Liedjes 🎵:

<https://youtu.be/gVZMRHTA-js?feature=shared>

<https://youtu.be/zFp96BtXkRo?feature=shared>

https://youtu.be/lb51_iO7v4?feature=shared